

Ode til Skjød.

Melodi: Jeg plukker fløjlsgæs.

Hvis Danmarkskortet vi ret studerer,
en lille plet vi så øjne kan,
og det er Skjød som der figurerer,
en simpel by med et "Planteland".
Og "Planteland", det er der ved køret,
hvor andemor holder reden lun,
en andrik dykker, er ej besværet,
og redens unger har fine dun.

Det er fra øst solen langsomt stiger,
og si'r god morgen til hver især.
Og selvom frosten i kinden bider,
en tur i skoven er meget værd.
I vintersne er der spor af hare,
en veksels ses i den faldne sne.
En spurv, der kalder, en anden svarer,
men ræven hjemme i hulen blev.

Når marker grønnes, det sindet letter,
og vintersæden er godt på vej.
Så kommer maj, ingen sorte pletter,
en kornmark bølger i vindens leg.
De Grønne Busser fra bakken starter,
de bringer folket til deres job,
og børn til Hammel med bussen farter,
at passe skolen, må tidligt op.

Med højt til himlen når solen skinner
har mælkebøtterne taget fat,
den gule farve så stærk vi finder,
den lukker sammen, når det bli'r nat.
Så kan vi sidde i vores stuer,
og drikke kaffe med kage til,
og har vi lys, er der også fluer,
det er på landet de være vil.

Og midt i byen - forsamlingshuset,
her mødes godt folk til lidt af hvert.
Det sker, at gæsterne bli'r beruset
at nægte helt, ville være svært.
Vi synger sange, vi dansen træder,
totur til Vejle, og hjem igen.
Vi synger med alt imens vi kæder,
en enkelt kysser sin bedste ven.



Og af butikker, engang var flere,
nu tælles bare en enkelt en.
Men vi har håndværk, vi kan levere
en håndværksmester fra hver en gren.
Der er en tømrer, en smed en maler,
og det med El også ordnes kan,
ja, alt kan laves, blot vi betaler,
- entreprenører, der kører sand.

Og der på toppen vi kirken finder,
i sorg og glæde vi komme kan.
Vi overvældes af mange minder,
vi bliver rørt, øjet står i vand.
Når orgeltonerne rummet fylder
vi synger Grundtvig og Ingemann,
ved juletid er der folkemylder,
en tradition, før den stegte and.

Der er foreninger, der er klubber,
til sport og hygge vi mødes kan.
En diskussion et par stykker snupper,
vi ved jo godt alle her, hvordan -
Og folk fra "byen" de tror at vide,
vi bor hvor kragerne vender om,
så syn's vi godt nok det var på tide,
at de fik ændret på deres dom.